

KEES WAIJ EN ZIJN BOEKENVERZAMELING

Ian Rigters



Kees Waij op reis door Frankrijk

Ons oud-lid Kees Waij is vanaf het prille begin van het Jules Verne Genootschap actief bij de vereniging betrokken geweest. Hij heeft meegewerkt bij de oprichting van de vereniging en heeft zich o.a. verdiept in het opzetten van een systematische bibliografie (in 1995 al !) van de uitgaven van Jules Verne. Kees is overleden op 29 januari 2022. In De Verniaan nr. 70 van mei 2022 is een 'In Memoriam' over hem geplaatst.

Kees was een verwoed (boeken)verzamelaar. Alles wat maar enigszins met Jules Verne te maken had verzamelde hij. Boekenkasten vol met de boeken van en over Jules Verne. Ze zijn nooit precies geteld; waarschijnlijk meer dan 1000 boeken. Maar ook allerlei kranten en magazines ploos hij uit, op zoek naar artikelen over Jules Verne. Hierdoor ontstonden mappen vol met kopieën van die kranten-artikelen. Ook bezat hij memorabilia zoals brieven, foto's, folders met betrekking tot Jules Verne en waardevolle voorwerpen zoals de globe van Elsevier.

Naast Jules Verne verzamelde hij trouwens ook de boeken van schrijver en tekenaar Marten Toonder, vooral bekend van de stripromans over de avonturen van Tom Poes en Heer Bommel. Kees had ook

belangstelling voor onderwerpen met een mysterieuze inslag als Rennes-le-Château (onopgeloste mysterie rond pastoor Bérenger Saunière; inspiratie voor het boek de Da Vinci Code) en de Pic de Bugarach, een mystieke berg, aan de rand van de Franse Pyreneeën (ontmoetingspunt voor UFO-zoekers en *new agers*). Onderstaande foto van hem in de omgeving van de berg Bugarach getuigt hiervan.

Na zijn overlijden werd ik, in mijn hoedanigheid als verkoper van Jules Verne boeken voor het genootschap, door de familie Waij benaderd met een vraag. En je voelt meestal al aankomen waar die vraag over zal gaan... Heeft de vereniging belangstelling voor de boeken van Kees Waij? Wil het JVG meewerken aan het verkopen van de verzameling boeken? Daar moet over nagedacht worden. De kwaliteit van nalatenschappen wil namelijk wel-



Kees met uitzicht op de berg Bugarach

eens uiteenlopen. Daarom willen we als bestuur zorgvuldig met het aannemen hiervan omgaan. Want daar zijn de nodige consequenties aan verbonden. Er gaat veel werk aan vooraf, zoals het uitzoeken welke boeken geschikt zijn, het beoordelen van de kwaliteit en de boeken voorzien van een prijskaartje. En dan moeten de boeken nog "aan de



Boekenkast van Kees met een deel van zijn Verne-verzameling

man gebracht worden". Nu is het zo dat we direct een goed gevoel hadden bij de verzameling van Kees Waij; er bestond geen enkele twijfel over de kwaliteit van het aangeboden. Het is bekend dat hij veel gezochte en zeldzame uitgaven in zijn kast had staan. Dus daar zou wel zeker markt voor zijn, was de gedachte. Verkoop van de boeken aan de leden tijdens de boekenmarkt moet geen probleem zijn. Een veiling van bijzondere en zeldzame boeken behoorde ook tot de mogelijkheden. Trouwens ook zijn ordners met artikelen over Jules Verne zou een goede aanvulling voor ons archief kunnen opleveren. Daarom

is er met de familie Waij een akkoord gesloten om zijn verzameling te koop aan te bieden aan de leden van het JVG. De opbrengst zou gelijkelijk verdeeld worden is de afspraak: de familie 50% en de vereniging 50%. In de voorjaarsjaarbijeenkomst 2023 van het JVG is het eerste deel tijdens de boekenmarkt te koop gezet. Het tweede deel is verkocht met de najaarsbijeenkomst in 2023. De verkoop moet in verschillende delen plaatsvinden, want het aantal boeken is gewoon gigantisch. Tot nu toe (dus tot en met 2023) zijn 137 boeken verkocht.

Tijdens de najaarsbijeenkomst 2023 is een kleine veiling gehouden van de boeken uit de Vivat-reeks. Van de 20 Vivats die Kees bezat zijn er 12 verkocht via de veiling. Opmerkelijk is wel dat niet alle Vivat-boeken verkocht zijn. Treedt er toch een verzadiging op bij onze leden? Dat is best mogelijk, want de laatste jaren zijn er meer boekenerfenissen van oud-leden op de markt gekomen. In de meeste gevallen worden de boeken in zijn geheel geschonken aan de vereniging, om dan weer te verkopen aan de leden. Leuk voor de leden en goed voor de clubkas!



Veiling Vivat-reeks van Kees in het najaar 2023

vereniging naar eigen goeddunken mee doen wat het zelf wil. Zo is dat met de familie afgesproken.

Met de voorjaarsbijeenkomst in mei 2024 is het laatste deel van de verzameling van Kees Waij aan de beurt. Dan hopen we nog vele boeken te kunnen verkopen en dan kan de zaak met de familie financieel afgerond worden. Wat er overblijft van de boeken, daar mag de